

NIEUWSBRIEF

Anne Frankschool | 11 december 2020 | nummer 132

Agenda

14 december – Advent viering

18 december – Kerstviering (ontbijt)

21 dec t/m 1 jan - Kerstvakantie

Vanuit de directie

December is al even aangebroken. Een maand die altijd gekoppeld worden aan feestelijkheden. Dit jaar kwam Sinterklaas gelukkig 'gewoon' op school. Er was geen grote intocht op het plein. Helaas konden jullie ouders de Sint dus niet begroeten, maar de leerlingen in school wel. Het feest voor de kinderen was dit jaar niet anders dan anders. Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan alle groepen. De cadeautjes zijn uitgedeeld en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben hierbij de Sint een handje geholpen door surprises voor



elkaar te maken. Het feest kon coronaproof gevierd worden.

Afgelopen maandag dansten we de Jerusalema Challenge met de hele school. Zo hopen we alle zorgmedewerkers een steuntje in de rug te kunnen geven, wat werken ze hard in deze coronatijd! Daarnaast dagen wij andere scholen uit om ook deze Challenge aan te gaan. Zodra de film klaar is, zal deze geplaatst worden op onze website. De verwachting is in de loop van komende week.

Vrijdag 18 december vieren we het kerstfeest op school. We ontbijten met elkaar in de klas en luisteren naar het kerstverhaal over de geboorte van Jezus.

Afgelopen week hebben wij ons ingezet om voedsel in te zamelen voor mensen die afhankelijk zijn van voedsel, uitgegeven door de voedselbank. Wij als Anne Frankschool dragen graag ons steentje bij aan deze prachtige organisatie.

Hun motto: "Oog voor voedsel, hart voor mensen"; Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. Via deze weg wil ik u bedanken voor de enorme hoeveelheid voedsel die jullie, samen met onze leerlingen, hebben ingezameld en geschonken aan de voedselbank.

Waarschijnlijk heeft u allen de persconferentie van premier

Rutte afgelopen dinsdag gehoord en gezien. De besmettingscijfers zijn nog dusdanig hoog, dat versoepeling er niet in zit. Daarmee ook niet binnen het onderwijs.

Nogmaals wil ik via deze nieuwsbrief laten weten dat ik het zeer waardeer hoe u als ouder/verzorger zich aan onze coronamaatregelen houdt: afstand op het schoolplein, geen toegang tot de school en daardoor voornamelijk digitaal contact tussen u en school. Wij begrijpen dat dit soms vervelend kan zijn, maar gelukkig zien wij ook dat het contact via de digitale wegen goed verloopt.

Rest mij nog u te vragen om in de kerstvakantie, indien mogelijk, een oogje in het zeil te houden rondom de school. Regelmatig is het onrustig op en rondom het schoolplein; brandstichting, veel afval, hangjeugd, e.d. Mocht u iets zien, neemt u dan contact op met de politie.

Wens ik u, namens het gehele team van de Anne Frankschool, alvast een hele fijne kerstvakantie en een goede jaarwisseling!

Trix Boelens

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 januari 2021.

Schoolactiviteiten

Sinterklaas

Vrijdagochtend 4 december bleek dat Sinterklaas en vlogpiet een nachtje in het speellokaal hadden geslapen. Na een verfrissende douche en ontbijt waren ze er klaar voor om langs alle groepen te gaan. Er werden vlogfoto's genomen,

liedjes gezongen, optredens gedaan en Sinterklaas had ook zijn dikke boek mee waar heel veel weetjes in stonden. De kinderen, meesters en juffen hebben een ontzettend gezellige dag gehad.



Advent

Advent is de benaming van de aanlooperperiode naar Kerst. Inmiddels hebben we twee adventsvieringen achter de rug. Tijdens de eerste viering stond het



verhaal van Zacharias en Elisabeth centraal.

Bij de tweede viering werd het bezoek van de engel aan Maria verteld. Symbolen als de vier kaarsen, de kerstkrans en de kleur paars werden uitgelegd. Wist u dat Advent van het Latijnse woord 'adventus' komt? Dit betekent 'komst.'

Daarnaast zongen we nieuwe en klassieke kerstliederen en werden natuurlijk de kaarsen aangestoken.

Komende maandag vieren we 3e Advent. Dan staat naast de drie kaarsen, de reis van Jozef en Maria centraal.



De kerstviering

De kerstviering is dit jaar in eigen groep. De kinderen ontbijten samen met hun leerkracht. Vanwege de covid-maatregelen is het de bedoeling dat de leerlingen zelf hun eten en drinken meenemen.

Alles op een rij:

- Vrijdag 18 december
- 08:30 uur kerstviering in eigen groep met ontbijt.

Hiervoor nemen de kinderen mee:

- Een broodje (iets 'extra lekkers' mag natuurlijk. Bijvoorbeeld suikerbrood, croissantje e.d.)
- Drinken (beker, pakje)
- Bord & bestek voor de extra aankleding

Wellicht is het een idee dat de kinderen thuis rond half 8 alvast iets kleins eten om 'hongerklop' te voorkomen :-)

Uiteraard zal er niet alleen gegeten worden! Het ontbijt is onderdeel van een viering waarin zal worden gezongen en gebeden. Het kerstverhaal zal worden verteld en de kinderen hebben hun eigen inbreng over wat Kerst voor ze betekent. Feestelijke kleding is dan ook gepast. De rest van de dag zal besteed gaan worden aan een ontspannen afronding richting de kerstvakantie.

Foute Kersttruiendag

Wat een plezier op de foute kersttruiendag! De meest bijzondere creaties kwamen voorbij. Lichtjes, ballen, rendieren en kerstmannen sierden de kleding. Juf Trix had zelfs een echte kerstmanriem om haar buik, meester Jacob Jan liep met een slinger (inclusief



bal) om zijn nek, terwijl juf Marja erbij liep als een wandelende kerstboom.

Op deze manier sloten we een mooie week af waarin we veel spullen hebben opgehaald voor de voedselbank.

Voedselbank

“Boven verwachting veel producten verzameld.” “Jullie zijn vast een heel grote school.” Zomaar 2 kreten van de meneer van de voedselbank die vandaag alle boodschappen kwam ophalen.



Wat heeft iedereen goed mee verzameld!
Allemaal hartelijk bedankt!
De boodschappen komen goed terecht!



Huishoudelijke mededelingen

Bedankt MR en OR

Via deze weg willen wij de ouders die zich afgelopen jaar hebben ingezet in de MR

en OR weer hartelijk danken. Een kersattentie valt vandaag of morgen bij hen op de deurmat, als dank voor hun hulp en meedenken, namens het team van de Anne Frankschool.

Schooltijden

De afgelopen maanden hebben wij de inlooptijd 's ochtends verruimd, om op die manier te voorkomen dat er te veel leerlingen/ouders tegelijk bij de ingang van de school staan.

Na de kerstvakantie gaan wij terug naar de gebruikelijke **inlooptijd van 8.20 - 8.30 uur**. Wij verwachten alle leerlingen dus uiterlijk 8.30 uur in school.

Vreedzame school

Wat doen de mediators het goed! Er zijn gelukkig niet veel conflicten op te lossen maar zodra er een mediator nodig is wordt dit enthousiast en met volle 100 procent opgepakt.

Trefwoord

In het licht!

Een juiste belichting kan iemand op z'n mooist laten zien: laten opvallen en stralen. Soms echter maken mensen elkaar zwart en belichten ze elkaars negatieve kanten.

De evangelist Mattheüs haalt alles uit de kast om van het geboorteverhaal van Jezus iets opvallends te maken. Er komen koningen, sterren, wijzen en engelen aan te pas om dit mensenkind in een speciaal licht te plaatsen en zo zijn bijzonder betekenis duidelijk te maken.

De betekenis van dit licht vieren wij graag met de kinderen!

Diversen

In de week van de Kinderboekenweek hebben wij bonnetjes van de Bruna gespaard. We mochten uiteindelijk 2 boeken gratis bestellen en ophalen.

We hebben voor de onderbouw het boek: 'Coco kan het!' (Prentenboek van het jaar 2021) uitgekozen.



En voor de bovenbouw het boek: 'Hoe fel de zon ook scheen' (Arend van Dam).

